

Rejsebrev fra World Cuppen i Paris

Deltagere

Patrick Laursen (coach Lena Schou)

Martin Damsbo (coach Torben Johannessen)

Første dag i Paris!

Da vi kom til CPH fik vi at vide, vi ikke havde fået tildelt pladser på flyet, og at vi derfor først ville få dem i gaten. Dette var imidlertid intet problem og medførte, at vi fik en opgradering til SAS plus - mere benplads samt mad og drikke, så det klager vi ikke over!

Efter 1 og 45 min i flyet landede vi i Paris og fik ALT vores bagage efter kort tid. Vi blev mødt af en official i lufthavnen, men måtte derefter vente i 2½ time på bussen, som skulle køre os til hotellet. Myldretiden igennem Paris var meget interessant og tog desværre - som forventet - lidt tid. Vi bor heldigvis kun 10 min fra, hvor finalerne skal skydes, og 5 min fra Eiffeltårnet, så det er fedt. Kl. 21 var der briefing på hotellet, hvor alle de praktiske ting blev gennemgået.

Anden dag i Paris

Sikke en oplevelse! Anden dagen i Paris stod på træning fra kl. 10. Alle fik rig mulighed for at få nogle skud ind i kroppen på en idrætsbane ikke langt fra hotellet. Al transport foregik i lækre nye KIA biler (sponsor for World Archery), hvor de stort set hele tiden stod klar til at hjælpe os.

Efter et par timer med god træning, blev vi kørt over til finalepladsen. Hvilket syn der mødte os: World Archery havde overgået sig selv igen, igen! World cup finalen skal skydes på The Trocadero Esplanade i Paris. De havde lukket hele springvandet af og bygget det om til en skydebane lidt som Nyhavn med en skydeplatform og en skive platform, hvor der blev skudt hen over vandet - med det fantastiske Eiffeltårn i baggrunden.

Alle skytter fik deres eget telt og blev informeret om, hvad tid man kunne komme til på finaletræningsbanen. Vores frokost blev nydt på Paris akvariet. Det var fedt at kunne sidde og koble lidt af med god mad, mens fiskene sørgede for hyggelig atmosfære.

Efter maden stod den på "generalprøve" på finale podiet, hvor hver skytte får 30 min på selve finalebanen og sikke en flot venue! Med Eiffeltårnet i baggrunden fik skytterne og trænerne en god fornemmelse af, hvordan det ville være at skyde finalerne næste dag. Resten af aftenen stod på afslapning og aftensmad på hotellet.

Tredje dag - Finaledagen

Lørdag var dagen for finalen. Efter en god morgenmad på hotellet blev vi kørt ud til pladsen. Skytterne fik skudt nogle pile og gjort klar til matchen. Alt kørte super og meget professionelt - Alt var skemalagt ned til mindste minut, da alle matcher ville blive sendt live på Youtube og enkelte på Eurosport.

Martin og Patrick skulle desværre mødes i første match, og selvom det var super træls, var alle klar til en god dyst. Efter en tæt match vandt Martin over Patrick 143-141. Begge skytter var enige om, at det ikke var en fed fornemmelse at skulle skyde så vigtig en match mod sin ven og teammate, og Martin fortalte, at det var den sværeste dyst, han havde prøvet at skyde i en individuel finale. (Det var på samme niveau som at stå i en Vegas finale.) Begge skytter var meget nervøse, men leverede flot skydning til trods for dette.

Martin var dermed videre, og Patrick og Lena kunne nu bruge tiden på at se god skydning i flotte

omgivelser, samt heppe på Martin, der nu skulle ind imod Dominique.

Martin vandt til trods for at Dominique havde hjemmebane fordelene. Det franske publikum var overdøvende, men Martin fokuserede og vandt med 147 mod franskmandens 143. Alle danskere havde håbet på dette, og guld finalen imod Braden var nu en realitet.

Guldfinalen var bestemt ikke af de kønneste, men en af de mest spændende matcher alligevel. Skytterne fulgtes ad pil for pil - og det var helt ned til sidste pil, der var med til at afgøre det, Martin *skulle* skyde 10 på den sidste for at tvinge matchen ud i en shoot off, og det fik han! De endte 141-141 - og nu var det tid til en af de vigtigste pile nogen sinde for dem begge. Braden lægger ud med 9 og Martin skyder 10! Efter en rigtig flot og lige kamp, vandt Martin guld i en nervepirrende shoot off, hvor alle danskere, der fulgte med, holdt vejret!

Guldet var i hus og der var stor stolthed i at se det danske flag øverst, imens nationalsangen blev spillet.

Normalt ville dette have ført en kæmpe fest med sig, men da vi har VM allerede næste uge i Tyrkiet, fejrede vi det ved at finde en hyggelig cafe / restaurant og fik en god bøf med efterfølgende Is dessert på Haagen-Dazs midt på Champs Elysees.

Hele World Cup finalen er et meget specielt koncept, ekstrem høj intensitet og meget få pile, så selvom vi ikke skød meget, var alle godt trætte og brugte, når dagene var omme. Det er lidt svært at forklare det: man skulle tro, at en weekend i Paris, hvor der kun skal skydes en dag er ren ferie, men hvert et minut til sidste pil er hårdt arbejde! Alt skal planlægges og tænkes igennem, og det starter faktisk allerede ugerne op til. Al træning, trim af udstyr osv bliver nøje vurderet, så der ikke er for meget og ikke for lidt, men lige nøjagtigt så vi kan toppe på de få 15 pile.

Da vi kom på hotellet gik Patrick og Lena til ro, og Torben og Martin tog op i Hotel baren for at få en fortjent "fyrraftens øl" sammen med nogle af folkene fra World Archery. Det var faktisk først dagen efter vores matcher, at vi fik tid til at slappe lidt af, sove lidt længe. Vi tog igen ud på banen for at se alle recurve og spise frokost. Da klokken var 14.30 blev Torben hentet og skulle med fly hjem til DK. Vi andre blev og så finaler og fik sluppet lidt af på hotellet, var ude at gå lidt og spise på en nærliggende cafe om aften, hvor Patrick og Lena efterfølgende tog en tur i Eiffeltårnet.

Mandag morgen blev vi hentet kl. 6.30 for at køre mod lufthavnen, og så gik det ellers galt derfra: Vores chauffør satte os af i den forkerte terminal og kørte fra os. Så her stod vi, indtil han tilfældigvis kom forbi igen, så vi kunne stoppe ham for at køre os til den rigtige terminal. Vores check-in gik for en gangs skyld uden problemer. Vi havde en del ventetid, før flyet begyndte at borde, men da vi endelig fik fundet vores sæder, kunne vi så igen sidde og vente, for p.g.a. tekniske problemer blev vi ca. 40 min forsinket. Da vi så omsider kom vi i luften, blev vores fly lavet om til et flyvende diskotek og begyndte at blinke med alle lys i hele kabinen. Flyet var begyndt at vende om for at flyve tilbage til Paris, da det endelig stoppede, og vi fik lov til at flyve hjem til DK

I Københavns lufthavn fik vi alt vores bagage - meget hurtig endda efter vi havde landet - og ude i ankomst hallen blev vi / Martin mødt af en af hans sponsor Thomas og makker fra Zeiss Sports Optic. De stod klar med lykønskninger og en lille velkommen hjem og tillykke gave :-)

Vi blev hentet af Lenas Far, som i dagens anledning havde påmonteret et lille flag på bilen. Alt i alt en fantastisk tur, hård men super tur, nu har vi så 4 dage til at blive klar til VM i Tyrkiet.

Nogle sidste ord fra Martin:

Det tog lang tid at bearbejde alle dagens indtryk. Den sværeste match var helt klart mod Patrick, har aldrig oplevet noget lignende. Men endelig at kunne se op efter sidste pil og have vundet mod Braden var fantastisk stort - helt ubegribeligt - en kæmpe befrielse efter alle de mange år med lige ved og næsten.

At opleve at det seneste års planlægning med sportschef Allan havde virket. Sidste år i august ændrede jeg målsætning til, at hele indendørssæsonen skulle bruges til at bygge en masse styrke op - og stævner så var ned prioriteret - for igen at kunne køre fuldt blus på udendørssæsonen - startende med egenfinansieret træningslejr i Australien og efterfølgende World Cup i Shanghai.

Da sæsonen var i gang viste det sig faktisk, at den øgede styrketræning ikke hæmmede min skydning så meget som frygtet - så jeg blev ved sommeren over helt indtil Colombia, hvor jeg fik et hold i ryggen. Heldigvis fik kiropraktor Jan-Anders og Team Danmark fysioterapeut Gitte hurtigt styr på den - men resten af sæsonen har det så været med mild træning.

Det var også super fedt at kunne dele denne sejr med mine gode venner Patrick (selvom vi desværre mødtes i første runde, det var virkelig hårdt), Lena og specielt Torben, som var min coach, som han har været så mange gange før. At det så lykkedes hele vejen var bare for fedt!

Da vi kom tilbage fra aftensmaden og endelig kom på værelserne kl. 23.45 var kroppen virkelig træt, men hovedet kørte stadig med alle de indtryk. Tror først jeg faldt i søvn efter kl. 03.00 efter at havde tjekket op på alle de fantastiske lykønskninger mm på facebook og tlf.

Igen mange tak for alt støtten fra Team Danmark, Bueskydning Danmark, familie, venner Mathews, Carbon Express og mange andre sponsorer - uden dem var det aldrig lykkedes!

Og så lidt fra WA side

Martin DAMSBO is the new World Cup golden boy

Paris - Saturday, September 21, 2013

The Danish archer concludes a very successful World Cup season with the World Cup Final title, for the first time of his career.

Martin DAMSBO's journey to the [gold](#) medal started with a quarter-final against teammate Patrick LAURSEN, who had defeated him on his way to the gold at the Antalya World Cup earlier this year. Thanks to a perfect first end, DAMSBO took a two-point advantage which gave him the win (143-141).

In the semi-finals, DAMSBO faced local archer Dominique GENET, who had upset the legendary world N°1 Reo WILDE (USA) in the previous round. In their first encounter in outdoor archery, DAMSBO scored two ends of 30 points each, dropping only 3 points overall for a convincing victory, 147-143.

DAMSBO shot for his first World Cup Final individual [gold](#) medal against an archer he knows well, and who has an impressive track record in the World Cup: Braden GELLENTHIEN (USA). Winner of the Tokyo World Cup Final last year after settling for three silvers in 2007, 2009 and 2010, the American archer had qualified for this match after a quarter-final success over MIN Lihong, the first Korean man to compete in compound at the World Cup Final, followed by a semi-final revenge over Sergio PAGNI (ITA), who deprived him of the World Cup Final gold medal in 2009 and 2010.

Between DAMSBO and GELLENTHIEN, it was the third encounter of the year. GELLENTHIEN won the final at the [Shanghai](#) World Cup, while DAMSBO won the bronze medal match at the Antalya World Cup. Previously, they had met once, at the final of the Antalya World Cup in 2010, which DAMSBO won.

Today, they played a very tight match, in which they tied each other arrow by arrow during the first three ends. After holding a one-point lead for a short time, DAMSBO found himself in the position of needing a final 10 to tie GELLENTHIEN in the end, and force a shoot-off. He did it, and when the American archer opened the door with a 9 in the shoot-off, DAMSBO didn't let up. With a perfect 10, he achieved his first individual victory on the big stage since Antalya 2010. It is also his first individual podium at the World Cup Final in three participations. Following a successful 2013 season, where he was 2nd in Shanghai, 3rd in Antalya individually and 1st in the team event, and 5th at the World Games, DAMSBO can now dream big towards the upcoming World Championships, an event in which his best career result is an individual bronze medal in 2007.

Braden GELLENTHIEN wins his fifth World Cup Final medal in as many participations. Even though he settles for his fourth World Cup Final silver, the 27-year-old American can console himself with the Longines Prize for Precision, rewarding the compound archer who has shot the most 10s over the whole World Cup season.

Finally, the bronze medal was disputed between Sergio PAGNI and Dominique GENET. It was the rematch of an epic semi-final that took place at the Wroclaw World Cup last month, where both men scored only 10s on the fifteen arrows and the shoot-off arrow. At the time, the winner was PAGNI with a shoot-off arrow closer to the centre than GENET's. Today, the French archer had more difficulty finding the 10, while PAGNI was delivering one 10 after another. The Italian archer, the only compound archer to have won the World Cup Final twice, scored 147 against 142 to win the bronze medal.

World Archery Communication