



*Det danske hold ved World Games i Colombia består af Martin Damsbo og Camilla Søemod og Torben Lindberg (holdleder)*

World Games er en international sportsbegivenhed, der første gang blev afholdt i 1981. Den er forbeholdt sportsgrene, der ikke indgår i de Olympiske Lege. Læs mere på hjemmesiden <http://worldgames2013.com.co/en/sports/precision-sports/archery.html>

Ved dette World Games, der afholdes i Santiago de Cali (Cali) i det vestlige Colombia, er der ca. 6000 atleter, 3500 frivillige hjælpere og ca. 3000 politi og sikkerhedsfolk tilknyttet.

Klokken er 7 onsdag morgen og vi (Camilla Søemod, Torben Lindberg, Dietmar Trillus og Martin Damsbo) bliver afhentet på vores hotel i Medellin (hvor der blev afholdt WC3) for at blive kørt til lufthavnen, hvorfra vi skal flyve videre til Cali. For en gang skyld havde vi ingen problemer med at få vores bagage med flyet, og det er en dejlig kort tur på kun 1 time.

Ved ankomsten til Cali blev vi hurtigt mødt af en masse frivillige hjælpere, der guidede os ud mod vores bagage og busserne (nye busser som stadig havde plastik på sæderne).



Herefter gik turen mod akkreditering og derefter videre mod vores hotel.

Ved akkrediteringen blev vi igen mødt af en stor flok hjælpere, der skulle hjælpe os med at blive registeret og få udfyldt div. papirer, så som: vores blodtype, om vi er allergiske mm. Herefter blev vi udstyret med et "sygesikrings kort", så hvis uheldet skulle være ude, burde vi være sikre. Derudover fik vi diverse velkomst gaver med en masse og lidt uidentificerbare spændende ting.

Endeligt ankom vi til vores hotel, som nok er et af de mest hmm interessante hoteller, vi har prøvet. Check-in var ikke nem, da de overhovedet ikke taler engelsk! Omsider fik vi vores værelse, dejligt stort, men ingen vinduer, da det ligger i midten af bygningen?! Der er ingen flugtveje fra 3. sal - kun en vej ud, og andre har været heldige og fundet ud af, de har værelseskammerater i form af kakerlakker.

Da vi skulle til frokost, fandt vi ud af, at transporten åbenbart bliver en større udfordring end normalt. Worldgames havde nemlig "glemt", at vi kom i dag, så vi sku selv finde en taxa ud til den store fælles Food Court. Vi måtte dog ikke tage en hvilken som helst taxa, kun dem de bestiller fra hotellet, for at vi er sikker på vi får de sikre taxaer. Samme gælder, da vi skulle hjem fra frokost: vi blev derfor fulgt over til World Games Head office, hvor der er en Safe zone, hvor de så igen kunne bestille en taxa til os.

De går i det hele taget meget op i sikkerhed: der er hele tiden 3 politifolk i receptionen på hotellet, og da vi skulle til aftensmad, kom en bus kl. ca 7 – 7.30 (tidsplaner er ikke noget, de bruger så meget). På denne bus var også 3 væbnede politifolk.



Vi er i skrivende stund tilbage på hotellet, og har endnu ikke fået en busplan for i morgen, hvor der er uofficiel træning. Vi er blevet anbefalet *ikke* at gå udenfor hotellet. Camilla og Dietmar ville gå 200 meter op af gaden og købe en Cola, men blev stoppet af 2 betjente, der ikke syntes, det var den bedste ide, så alt tyder på, at det bliver en rolig aften på hotellet :)

Det er lidt af en omvæltning fra Medellin, som er en by i en helt anden klasse: her kunne vi gå frit omkring, tage taxa osv. uden at være urolige for at komme galt af sted. Alle hjælpere og sikkerhedsfolk er ekstremt venlige, og de gør, hvad de kan, for at vi skal føle os sikre.

Det var alt for i dag. Nu håber vi på at få en god træning i morgen.

