



World Cup 2 Medellin Colombia – Rejsebrev 1

Rejsen startede i Kastrup med check-in kl. 5 lørdag morgen, eller det vil sige den startede faktisk aftenen før. Efter endt arbejde var jeg forbi Taastrup for at have den sidste træning før afrejse. I Taastrup skød jeg sammen med Sune og Sasha Rasmussen - flere gange måtte jeg tage mig sammen for at følge med den lille Sune:-) De skulle begge videre til storsamling i Køge efter skydningen. Jeg havde været så heldig at kunne overnatte ved Patricks svigerforældre, som bor 5 min fra Kastrup lufthavn, så jeg ikke behøvede ikke at skulle ekstra tidligt op for at nå den tidlige morgen afgang, yderligere var jeg heldig, at de gav et lift - så er dagen allerede godt i gang selvom klokken blot er 5.

Check-in gik uden de store problemer, nu var der bare den lange rejse tilbage.

26 timer, London, Miami senere og jeg var i Medellin, alt bagage nåede frem, så alt er godt, nu kommer det store puslespil bare at få plads i busserne fra lufthavnen til hotellet, England og Italien var også landet og som altid var der pladsmangel, busserne blev fyldt med skytter og bagage på alle sæder og nu var vi på vej mod hotellet. 1 times kørsel senere var vi fremme, klokken var nu 23 og kunne virkelig godt snart bruge en seng og få ryggen rettet ud, meen der skulle gå lidt længere tid, da bussen droppede mig af på det forkerte hotel, da arrangørerne havde ændret hotelbooking. Alt endte dog godt, jeg fandt det rette hotel.

Søndag er uofficiel træning, bus afgang fra hotel 8,30 for at kører os ud på det lokale træningscenter, fantastisk lækker træningsbane, den kunne man godt vænne sig lidt til.

Startede ud med høj sol som efter 4 runder skiftede over til tropisk heavy regn, heldigvis klarede det op igen i løbet af eftermiddagen, men godt lige at få testet regnsættet af og de nyindkøbte vandtætte sko:-)

Meddelin er Colombias anden største by liggende i det nordlige Colombia, med over 2 mio. indbyggere, grundlagt i 1616 og en af Colombias største rejsemål. Byen er som delt i to, den del vi befinder os i er meget nyt, store shopping centre, nye banker, hoteller osv. men bare på busturen ud til banen kommer vi til udkanten af "det nye" Medellin, og her er der huse uden tag, uden hele murer, en masse hjemløse over, virkelig skræmmende så stor forskel der er på så relativt lille område.

Eftermiddagen blev brugt på at slappe af og pleje jetlag. På aftenens møde blev jeg hurtig enig med mig selv om at sove til jeg vågnede uden at sætte alarm til næste morgen for at komme jetlag til livs, men fantastisk som jetlag nu er, så var jeg vågen 5,30.

Bussen havde igen afgang til banen kl 8,30 denne gang til konkurrence banen, byens baseball stadion. Fantastisk vejr, høj solskin og næsten ingen vind. De fleste lande er begyndt at lande ind.

I morgen tirsdag er det officiel træning.

Læs mere om WC2 [her](#).

Martin Damsbo